



NIEUWSBRIEF

13^e jaargang, nummer 14
december 2019



Oud en nieuw

Zo in de dagen richting Oud en nieuw kijken ook wij altijd even achterom naar het jaar dat achter ons ligt. We hebben een mooi jaar achter de rug waarin we veel hebben geklust waardoor oude verblijven weer als nieuw werden, waarin onze oude ploeg vrijwilligers ondersteund werd door nieuwe stagiaires en waarin onze oude vertrouwde sponsor Welkoop wederom zorgde voor voldoende voer voor de dieren. Helaas namen ook een aantal oudgedienden afscheid van de Beestenboel, maar kwamen er gelukkig ook nieuwe vrijwilligers bij. Zaken om dankbaar voor te zijn! Waar we ook dankbaar voor zijn is het feit dat we volgend jaar ons 15-jarig jubileum mogen vieren! Op de achtergrond worden, ook in deze tijd van het jaar, al voorbereidingen getroffen hiervoor. In de loop van het nieuwe jaar zullen we u hier mee over kunnen vertellen, maar eerst gaan we, net als u, lekker nog even genieten van de dagen tussen Kerst en Oud & nieuw. Geniet ervan en tot volgend jaar!



Burendag

Op zaterdag 28 september was het weer landelijke Burendag. Voor de Beesteboel aanleiding om de burenen uit te nodigen voor het meedoen aan een activiteit (het samen schoonmaken van het plein op de Kazemat) met daarna aansluitend een heerlijk bakje koffie met iets lekkers gesponsord door HEMA. Een aantal burenen sloten op deze dag bij ons aan en we hebben er een gezellige ochtend van gemaakt!



Opbrengst geldinzamelingsacties

In de laatste maanden van het jaar mochten wij nog een tweetal bedragen in ontvangst nemen die dmv geldinzamelingsacties tot stand waren gekomen:

€187,60 van Jumbo Zaltbommel en
€394,51 van de Rabo ClubSupport actie.

Hier zijn we weer ontzettend blij mee, dus iedereen die heeft gedoneerd: heel erg bedankt!

Jaarlijks bedankje vrijwilligers

Zoals elk jaar ontvangen onze vrijwilligers een bedankje voor hun inzet van het afgelopen jaar, want ook al is je werk op de Beestenboel vrijwillig, je moet er wel zijn als je dienst hebt in de vroege ochtend of in je vrije weekeinde en dat waarderen we enorm.

Vandaar dat het bestuur ook dit jaar weer een bedankje voor onze vrijwilligers had en dit jaar was het een bon voor een heerlijk ijsje bij IJssalon Tiesimo in Zaltbommel.

Zoals u ziet werd dit met veel enthousiasme in ontvangst genomen!



Dierendag

Vrijdag 4 oktober hielden we weer onze jaarlijkse Dierendag activiteitenmiddag. Kinderen konden deze middag een fotospeurtocht door de wijk doen waarmee ze opdrachten moesten uitvoeren. Eenmaal terug op de Beestenboel kregen zij een heerlijke pannenkoek en iets lekkers te drinken als beloning. Ook zorgde COOP voor iets lekkers voor onderweg en konden de kinderen zichzelf laten schminken. Er kwamen zo'n 35 kinderen op onze middag af en onze Laura bakte dan ook wel 40 pannenkoeken die allemaal opgingen. Kortom, een zeer geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is!



Winterklaar maken van de Beestenboel

Op zaterdag 26 oktober werd door vrijwilligers Tom, Martin, Kim, Jantine en Levi de Beestenboel winterklaar gemaakt. Zo mestten zij onze stallen uit en zorgden zij voor schone dierenverblijven. Bij deze een hartelijk dank want zeker het uitmesten van de stallen is een pittige klus met een geurtje eraan!



Afscheid vrijwilligers

Afgelopen maanden hebben we helaas afscheid moeten nemen van Esther & Myrthe van Empel en Mandy Trum. Ester en Myrthe zijn de vorige eigenaar van ons varken Moos en hielpen ons de afgelopen 1,5 jaar mee met voeren in de weekenden. Mandy was ook lid van de voerploeg en heeft een half jaar bij ons gewerkt. We gaan jullie alle drie missen en willen jullie bij deze bedanken voor jullie inzet. Hopelijk komen jullie nog eens langs op de Beestenboel, jullie zijn altijd van harte welkom!



Creatieve vrijwilliger

Laura Gerits is één van onze vrijwilligers en erg creatief zo bleek! Wij kregen van haar een zelfbeschilderde spiegel met allerlei dieren erop voor in ons beheerdershuisje. Dankjewel Laura, super gemaakt!



Sinterklaasmiddag op de Beestenboel

Zaterdag 30 november vierden we weer onze Sinterklaasmiddag op de Beestenboel. Het paard van Sinterklaas kwam die middag even uitrusten en nam een vriendje mee: een leuke en lieve pony! Ook waren er 2 pieten aanwezig die zorgden voor gezelligheid en natuurlijk iets lekkers.



Colofon

Layout ; Lianne Josemanders
Foto's ; Tom van der Klaauw

Redactie ; Tom v.d Klaauw, Dorien Werps, Lianne Josemanders
Ook in onze nieuwsbrief? Mail dan o.v.v. 'Nieuwsbrief' naar tom@kinderboerderijzaltbommel.nl