



NIEUWSBRIEF

15^e jaargang, nummer 24



Najaar in aantocht

De blaadjes zijn alweer aan het vallen van de bomen, het wordt kouder en er is ook al weer aardig wat regen gevallen... dan weet je: het najaar is in aantocht.

Voor velen van ons het einde van een prachtige, maar ook warme zomer en het begin van de donkere dagen. Maar het najaar brengt ook leuke dingen met zich mee! Zo zijn er in het stadspark weer veel kastanjes te vinden, komt Sint Maarten er weer aan én is het binnenkort weer Dierendag. En dat betekent dat we eindelijk weer een activiteitenmiddag kunnen organiseren!

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze middag, maar schrijf 1 oktober alvast in uw agenda. Verder brengen we u oa. op de hoogte van de opbrengst van de collecte en andere nieuwtjes. Kortom, weer een nieuwsbrief om even voor te gaan zitten met een lekkere mok koffie, thee of wellicht al warme chocomelk, want zoals gezegd: het najaar is in aantocht!

Opbrengst collecte

Van 11 t/m 16 juli gingen ze weer langs de deuren: onze collectanten.

Dit jaar collecteerden we voor het onderhoud aan de riolering. Door de extreme wateroverlast van de laatste maanden is dit hard nodig.

Onze collectanten gingen met de bus langs de deuren en lieten soms ons rekeningnummer achter als er geen contant geld in huis was.

Dit bracht uiteindelijk de eindstand op van €2659,32!! Wat een ongelooflijk mooi bedrag weer! Wij zijn ontzettend dankbaar dat u allen onze kinderboerderij een warm hart toedraagt en gaan dan ook dit geld goed besteden.

Hartelijk dank voor uw bijdragen en leest u dit en denkt u: Ik heb de collectanten helemaal gemist in juli en ik wil nog een bijdrage doen! Dat kan: ons rekeningnummer is NL43 RABO 0111 8442 58, zie onderaan deze nieuwsbrief.



Hooi lossen

Om de paar weken wordt ons hooi aangevuld, maar dat gaat niet vanzelf!

Het hooi wordt altijd door onze leverancier voor het hek gelost en wij moeten het dan met kruiwagens naar het hooihuisje

Brengen en daar opstapelen.

Gelukkig is daar vaak onze vrijwilliger Piet die met 2 balen tegelijk het hooi naar binnen kruit.

Blij met jou Piet!



Dieren

Sinds midden september hebben we een nieuwe Bramha hen. De Brahma staat bekend als één van de grootste rassen en wordt daarom vaak 'de koning onder de kippenrassen' genoemd. Nu is het nog een kleintje maar ze wordt dus groter!

Helaas gaan we afscheid nemen van de grote schapen. Deze zijn nogal schuw en voor kleine kinderen toch iets te groot merken we.

Daarom houden we alleen de kleine Ouessant schapjes en zeker het nieuwe lammetje, want zij is letterlijk zo mak als een lammetje 😊.

1 oktober activiteitenmiddag

Jaa! Het is alweer een tijdje geleden dat het kon maar we gaan het weer doen: 1 Oktober vieren we Dierendag op de Beestenboel!

Op deze middag kunnen kinderen een klompje beschilderen met hun lievelingsdier en in hun lievelingskleur.

Er zijn al een aantal mooie voorbeelden gemaakt door onze creatieve vrijwilliger Laura, dus als er even geen inspiratie is dan kunnen de kinderen altijd even afkijken 😊.

Ook mogen ze een lekkere wortel, appel of paprika meenemen om aan die middag aan onze dieren te geven. Het is tenslotte bijna Dierendag dus dan mag je dieren extra verwennen!

De activiteitenmiddag is gratis en iedereen is welkom. Zet dus 1 oktober 14-16 uur in uw agenda en we hopen u dan te zien.

Wij zorgen voor de klompjes, verf, koffie, thee en limonade!



Bedankt!

In de zomervakantie is het altijd goochelen voor ons om het vrijwilligersrooster rond te krijgen.

Veel vrijwilligers zijn dan op vakantie en ook de medewerkers van Dagopvang Harmonika en de leerlingen van praktijkschool De Brug hebben dan vakantie en komen in deze weken niet werken.

Vrijwilligers die niet op vakantie zijn nemen dan vaak een extra dienst op zich gedurende deze weken, heel fijn! Ook hadden we deze vakantie extra hulp van Ilja en Willy de Laat: zij hebben afgelopen zomervakantie heel wat voerdiensten op zich genomen, heel erg fijn!

Fijn dat we dankzij de hulp van iedereen het rooster toch weer rond hebben gekregen deze zomer!

Daarom dan ook een speciaal DANK JULLIE WEL aan een ieder die mee heeft geholpen dit mogelijk te maken!

Vrijwilligers gezocht!

We zijn op zoek naar vrijwilligers!
Houdt u van dieren en lekker buiten zijn?
Dan zijn wij op zoek naar u!

We zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de eindronde op de woensdagmiddag en mensen die toezicht willen houden tijdens openingstijden.

De eindronde houdt oa. in dat u zorgt dat de dieren voor de nacht voldoende voer en water hebben en u zet onze ezel Buttercup weer veilig op stal.

Het toezichthouden is op onze openingsdagen woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14-17 (zomertijd) of 14-16 (wintertijd). U hoeft niet alle dagen toezicht te houden, dit gaat uiteraard in overleg naar uw beschikbaarheid.

Meer informatie of direct opgeven kan via pb op deze post of stuur een mail naar tom@kinderboerderijzaltbommel.nl



Colofon

Redactie ; Tom v.d Klaauw, Dorien Werps & Lianne Donker

Ook in onze nieuwsbrief? Mail dan o.v.v. 'Nieuwsbrief' naar tom@kinderboerderijzaltbommel.nl